

10 januari 2011

Jaargang 3, nummer 1

Nieuwsbrief Nepal



Hands with Hands Holland

Inhoud:

- 1-De duurzame weeshuizen
- 2-Microkredietproject
- 3-Kankerziekenhuizen
- 4-tot besluit

Contactgegevens HwHH:

www.handswithhands.nl
coen@handswithhands.net
tel: 06-28501898
Rekeningnr stichting: 390210528
Triodos Bank, ten name van
stg "Hands with Hands Holland",
Nijmegen / Zeist

Bestuur / redactie:

Coen Völker (Voorzitter)
Bart Loman (Secretaris)

Zie onderaan deze nieuwsbrief een link naar een filmpje van ons Annapurna weeshuis gemaakt door Roman Karpinski and Maike Vygen



Beste belangstellenden,

sinds enkele dagen ben ik weer terug in Nederland. Van begin december tot begin januari ben ik weer een maand in Nepal geweest. Het was heel fijn om alle kinderen, moeders, vrijwilligers en lokale sympathisanten weer te ontmoeten. Het was ook het drukste werkbezoek tot dusverre maar tevens zeer bevredigend. Onze Nepalese partners hebben keihard gewerkt en met eigen ogen kon ik zien dat er weer veel doorontwikkeld is. Hierbij stuur ik jullie mijn eerste verslag:

1- De duurzame weeshuizen

Ik heb 3 van onze weeshuizen uitgebreid bezocht en 1 spoedbezoek gedaan aan ons nieuwste weeshuis in **Talarang**. Talarang ligt zo'n 4 uur ten noord/oosten van Kathmandu. In Talarang heeft Neel Thakuri sinds een kleine 2 jaar de organisatie opgepakt van een nieuw duurzaam weeshuis dat inmiddels al twee koeien heeft, vier geiten, fruitbomen, koffiebomen, groentetuinen, een apart huis voor meerdere vrijwilligers en natuurlijk een verbouwd huis voor de inmiddels 9 schoolgaande kinderen. Ik kon merken dat de kinderen nog wat moeten wennen aan elkaar en aan de leiding maar verwacht dat ook hier de komende jaren een hechte nieuwe familie zal ontstaan. Voor de vrijwilligers die daar willen verblijven zijn er ook mogelijkheden om engelse les te geven aan een grote nabijgelegen school. Onze grote dank gaat uit naar Neel die met enorme passie in een sneltreinvaart dit weeshuis heeft opgezet.

In het weeshuis van **Phutung** konden we de nieuwe kippenschuur bewonderen waar ze nu 1500 vleeskippen kunnen hebben en hier ook een goede winst aan overhouden. Dit project loopt inmiddels zo goed dat ook het **Annapurna** weeshuis bij Pokhara aan het overstappen is op vleeskippen. Dit weeshuis heeft zijn groentetuinen ook uitgebreid en tevens een extra slaapzaal gebouwd voor de meisjes. Als laatste ben ik ook bij het weeshuis van **Bhaktapur** geweest (zie foto). Er zijn hier in het afgelopen jaar wat problemen geweest omdat de manager Riya ernstig ziek is geweest en er ook financiële zorgen waren met de verhuizing.



Er wordt in Nepal heel veel gebouwd waardoor er een grote vraag is naar materialen. Doordat de vraag het aanbod overstijgt zijn de prijzen van ruwe materialen explosief gestegen. Deze trend is nu al enkele jaren zo en lijkt nog niet te stabiliseren. Gelukkig hebben we nu een Duitse sponsor gevonden die wil inspringen. Haar man was ook een weeskind en wilde graag dat een deel van zijn erfenis bij een goed project zou komen. Voor Riya en ons is dit een grote opluchting en hiermee zijn we zeker dat we de verhuizing in maart/april tot een goed einde kunnen brengen.



2- microkredietproject

Half december ben ik 4 dagen in het zuiden van Nepal geweest in **Chitwan**. We hebben daar nu zo'n 6 jaar een microkredietproject voor kansarme vrouwen. Deze extreem arme vrouwen kunnen geen leningen krijgen bij de bank omdat ze geen onderpand hebben en kunnen zich enkel tot "moneylenders" richten die tot wel zo'n 25-35 % rente rekenen. Hierdoor blijven de meesten hun leven afhankelijk van deze geldschietters als ze daar hebben geleend. Onze coöperatie (de Shri Udaya Savings & Credits Cooperative) rekent 12% en heeft nu zo'n 260 leden waarvan er jaarlijks zo'n 70 leden een lening krijgen. Aanvankelijk moesten we veel vertrouwen opbouwen maar inmiddels zijn de relaties zo goed dat steeds meer vrouwen extra leningen aanvragen. Ram en Shila (zie foto) zijn onze lokale coördinatoren die dagelijks de contacten hebben met de leden. Als je met een groepje van 5 lid wordt van de coöperatie en zo een lening kan krijgen koop je ook een aandeel. Met dit aandeel ben je dus ook mede-eigenaar van de coöperatie en kun je ze meebeslissingen over het beleid en de toekomst.



Ik was met een videocamera naar Chitwan toegegaan om interviews te doen met de vrouwen die leningen hadden. Ram en Shila gingen mee om te vertalen. Ik wilde van de vrouwen weten hoeveel leningen ze hadden, of de afbetalingen waren gelukt, of hun familie hen steunden met hun nieuwe initiatief, hoe de lening hun omstandigheden had veranderd, wat ze met de lening hadden gedaan en of ze nieuwe ideeën hadden voor de toekomst. Het waren indrukwekkende dagen. We gingen op bezoek bij de huizen van de leden en zagen hun verbeteringen. Sommigen waren begonnen met 1 geit maar hadden zich doorontwikkeld naar 3 koeien waarvan de verkoop van de melk nu aardig wat opbracht. Een ander was een fietsenmakerij begonnen (zie foto) en de volgende had nu een klein winkeltje waar er levensmiddelen werden verkocht.



Eén vrouw had ook een telefoon gekocht waarmee de rest van het dorp tegen betaling nu mee kon bellen. Ik zag trotse vrouwen die voorheen wellicht niet eens uit hun huis durfden te komen als er vreemdelingen langs zouden komen.

Sommige vrouwen bleken zulke goede ondernemers dat ze zelfs personeel hadden die voor hen werkten, hierover zal ik in een volgende nieuwsbrief nog meer schrijven want er zijn voldoende nieuwe plannen.

3- kankerziekenhuizen

Nepal heeft twee kankerziekenhuizen en ik had de gelegenheid om deze te bezoeken. Als eerste ben ik naar het **Bhaktapur Cancer Hospital** geweest waar ik nu enkele jaren bekend ben en zelfs les mocht geven. Aan het begin van de reis heb ik een lezing gegeven over mindfulnessstraining bij kankerpatiënten voor stressreductie.



Later ben ik teruggekomen om voor een kleinere groep een workshop te geven over de specifieke oefeningen en interventies die ze wilden toepassen bij hun patiënten. Het hoofd van het ziekenhuis meende in zijn enthousiasme dat de stressreductie oefeningen niet alleen moesten worden geleerd voor de patiënten maar ook voor het personeel zelf! Daarnaast zijn we ook op bezoek geweest bij het **Chitwan Cancer Hospital** waar we een uitgebreide tour kregen door alle afdelingen. Dit nieuwe ziekenhuis is geschonken door de Chinese regering en heeft nu behandelmogelijkheden waarvoor de patiënten eerder nog naar India of Thailand moesten worden gevlogen.

4- tot besluit

Het was weer een zeer bijzondere en volle reis, ik zal jullie binnenkort informeren over onze nieuwe plannen.

Warme Nieuwjaarsgroet,

Coen Völker