

7 april 2015

Jaargang 7, nummer 1

# Nieuwsbrief Nepal



## Hands with Hands Holland

### Inhoud:

- 1-Kira Kay in Nepal
- 2-Balans 2014
- 3-Ervaringen vrijwilliger Bernard Cornielje bij Phutung
- 4-Basisschool Borne steunt Nepal

### Contactgegevens HwHH:

www.handswithhands.nl  
coenvolker@hotmail.com  
coen@handswithhands.net  
tel: 06-28501898  
IBAN:NL94TRIO0390210528

Triodos Bank, ten name van  
stg "Hands with Hands Holland",  
Nijmegen / Zeist

### Bestuur / redactie:

Coen Völker (Voorzitter)  
Bart Loman (Secretaris)



## 1- Kira Kay in Nepal

April 2015 is Kira Kay, oprichtster van Hands with Hands, weer in Nepal. In de twee bijlagen bij deze nieuwsbrief praat ze ons bij.

## 2-Balans 2014

In 2014 zijn er voor 3128,00 euro aan giften binnen gekomen. Een bedrag waar we heel blij mee zijn. We hadden voor 2960,00 euro aan uitgaven.

### Inkomsten 2014

Giften 2012: 3655,00

Giften 2013: 6655,00\*

(\*inclusief donatie 3000,00 euro  
Johannes Stichting )

Giften 2014: **3128,00 euro**

### Uitgaven 2014

Schoolgeld (weeskinderen Bimala,  
Sunita en Sahara): 1080,00

Annapurna children home

1 Matrassen: 265,00

2 Computers, boeken, nieuwe  
bibliotheek: 750,00.

Bhaktapur children home

1 Constructie 3de verdieping 615,00

Phutung children home

1 Medicijnen, regenjassen: 250,00

Bankkosten Triodos: 151,80

**Totaal: 2960,00 euro**

## 3-Ervaringen vrijwilliger

### Bernard Cornielje bij Phutung Supportive Self Sustaining Children Home

Bernard Cornielje is een enthousiaste, praktisch ingestelde vrijwilliger die bij onze projecten in Nepal is geweest. Hieronder zijn ervaringen:

*November 2014 ben ik naar Nepal gegaan, naar het Supportive Self-sustaining Orphan Home in Phutung. Het adres had ik op internet gevonden en na contact te hebben opgenomen met de coördinator Dipendra, ben ik daar 30 dagen geweest. Mijn informatie had ik van de site van internet en ik wist bijvoorbeeld niet dat Coen Völker, die vlak bij mij woont, met de stichting Hands with Hands nauw betrokken is bij het weeshuis. In Nepal hoorde ik van Ramesh dat hij en Sarala een jaar eerder in Nijmegen op bezoek waren geweest. Met geld van familie en vrienden en wat informatie over Nepal ben ik op het vliegtuig gestapt. Vooraf had ik aan Dipendra gevraagd wat hij er van vond als ik gereedschap mee zou brengen. Ik dacht namelijk in een huis waar veel kinderen wonen, zal er vast wel eens wat kapot gaan en dat kan ik dan repareren.*

*Ramesh en Sarala begeleiden 13 kinderen in het Supportive Self-sustaining Orphan Home samen met Krishna Maya en Sarita. Het jongste kind is een meisje van drie jaar en de oudste is een jongen van vijftien jaar. Alle kinderen met uitzondering van de kleinste, gaan naar school, zes dagen van de week. Alleen zaterdag is een vrije dag. De kinderen zijn heel leergierig. Met name de jongens en meisjes die in het achtste, negende of tiende leerjaar zitten, zijn iedere dag*

met hun huiswerk bezig. Met verschillende vakken heb ik ze kunnen helpen. Alle kinderen krijgen Engelse les dus dat hebben we veel kunnen oefenen. Een computer is een waardevolle aanvulling bij het maken van hun huiswerk.



In de periode dat ik er was, werd het langzamerhand kouder. Dat was aan de kleding en het schoeisel van de kinderen niet te zien. Samen met Sarala heb ik een lijstje gemaakt met hetgeen het meest noodzakelijk was en vervolgens zijn we dat gaan kopen van het geld dat ik meegekregen had van familie en vrienden. Gezien de beschikbare financiën konden we niet alles kopen. De dingen die nog op het lijstje staan, hoop ik bij een volgende mogelijkheid alsnog te regelen voor ze. Voetballen doen de kinderen graag. Dat hebben we veel gedaan en verder vinden ze tekenen en spelletjes heel leuk. En niet te vergeten de "exercises" 's ochtends. Wat ook heel leuk was om te doen, is de kinderen leren hoe je eenvoudig handgereedschap kunt gebruiken. Geweldig gevoel om die vrolijke, aardige en leergierige kinderen te mogen begeleiden.

Sinds een klein jaar wonen de kinderen in een nieuw huis, bestaande uit drie verdiepingen met daar bovenop een keuken. Aangezien er nog wat bouwwerkzaamheden verricht moesten worden, heb ik aan Ramesh en Sarala gevraagd wat ze graag gerealiseerd wilden zien. Vervolgens hebben we een plan gemaakt. Verschillende werkzaamheden kon ik samen met Ramesh en de kinderen uitvoeren, zoals zaken opruimen, een noodkozijn maken en een soort opslagruimte bouwen. We hebben echter wel vaklieden ingehuurd voor het afwerken van de keuken, het

lassen van een trap, het aanleggen van een gedeelte van de waterleiding en het maken van deuren. Dit gaf mij bovendien de mogelijkheid om vaklui nader te leren kennen, zodat ik dat kan meenemen bij het realiseren van de rest van de werkzaamheden die gepland staan. Er moet namelijk nog veel gebeuren om alle ruimtes bewoonbaar te maken. Dat komt dan een volgende keer.

Uiteraard valt en staat alles met de financiële middelen die er zijn. Daarbij denk ik niet aan het steeds maar brengen van geld. Met Ramesh en Sarala heb ik verscheidene keren rond de tafel gezeten om te kijken wat er in de nabije toekomst moet gebeuren om het duurzame karakter van het huis te versterken. Voorlopig hebben we ons geconcentreerd op het verbouwen van groente. De volgende keer dat ik weer naar Nepal vertrek, zoals het er nu uit ziet op korte termijn, ga ik verder met het concretiseren van de duurzame toekomstplannen.

Het was mooie en indrukwekkende tijd. Rekening houdend met hun manier van leven en met hun cultuur wil ik verder gaan met het ondersteunen van de kinderen in een belangrijke fase van hun leven.

Bernard Cornielje

#### **4- Basisschool Borne steunt Nepal**

April 2014 ben ik uitgenodigd door basisschool De Regenboog in Borne om de kinderen en leerkrachten bij te praten over onze projecten in Nepal. Ieder jaar sponsort deze school een goed doel en in 2014 was dat Hand with Hands Holland!

In de ochtend ben ik alle klassen langs geweest, heb ze een filmpje laten zien over onze weeshuizen en hebben we met elkaar gepraat over de leefomstandigheden in Nepal. De kinderen stelden hele leuke vragen.



In de middag was er een zonnig buitenprogramma waar de kinderen ook hebben gekleurd voor de weeskinderen. Het werd een prachtige dag waarin de kinderen maar liefst 600 euro voor Nepal bijeen kregen. Kent u ook scholen die willen meedoen? Laat het ons weten.



Mochten jullie nog ideeën hebben voor Nepal horen we dat heel graag. Zoals jullie in de bijlagen van Kira Kay lezen is er niet alleen veel gedaan maar hebben we nog veel wensen voor een duurzame toekomst. Doen jullie weer mee in 2015?

groet, Coen Völker

Voorzitter Hands with Hands Holland

